

Ongeveer 3 jaar geleden kreeg ik te maken met constante duizelingen. Het gebeurde voornamelijk bij bukken, omhoog kijken en ook als ik in bed lag en me omdraaide.

De huisarts gaf me medicijnen, maar die hielpen niet, dus daar ben ik maar mee gestopt. De cardioloog zei, dat het aan de bloeddruk lag, maar die was prima, dus ik schoot niets op. Totdat mijn dochter zei, ga eens naar centrum de zon. Ik dacht niemand kan me helpen, dus deed ik het graag. Dat was in maart 2007.

Ik kwam bij Anneke en ze meten me eerst helemaal door. Anneke zei, dat het aan de kleine bloedvaten lag later kwam André er ook nog bij en weer aan waar het zat. Ik kreeg druppels, maar na 14 dagen merkte ik nog niets. We hadden afgesproken, dat ik na 14 dagen terug zou komen. Anneke gaf toen druppels voor de grote bloedvaten. Ze vertelde me als je iets al jaren hebt kan je natuurlijk niet verwachten, dat het ineens over is. Na 3 maanden druppels genomen te hebben was ik een lichte verbetering merken. Ik was nog wel duizelig, maar minder vaak. Toen kwam André met een pot zelf waarmee ik verschillende delen van het lichaam mee moest insmeren en in tussen doorgaan met de druppels. Weer een lichte verbetering. Van André kreeg ik nog een sterke zelf. Inrusse hadden zij ook een matras aangeschaft voor de bloeddorstreming.

Na 7 maanden later is het voor 100% over. Het is zo fantastisch om gewoon weer alles te kunnen doen.

Anneke en André jullie enorm bedankt wat jullie voor mij hebben gedaan.

Ik raad iedereen aan, die denkt dat ze bij de reguliere artsen niet verder komen, ga naar Centrum de Zon. Het is echt fantastisch wat deze mensen kunnen bereiken.

Andrea Hogema - Meerburg.