

Hallo

Mag ik mij even voorstellen:

Ik ben Kees Potappel 50 jaar

Al 5 jaar riep ik tegen de huisarts, dat ik mij niet goed voelde en dat alles aan mijn lichaam pijn deed. Mijn spieren en botten waren stram en stijf. Ik had dag en nacht verschrikkelijke maagpijn. En heel veel krampen in mijn buik. Mijn handen waren dik. Mijn ademging heel zwaar en moeilijk. En ik voelde mij vooral dood moe. Voor alle klachten ben ik op den duur na lang aandringen onderzocht. Ook ben ik bloed geprikt maar de uitslagen waren steeds goed. Ik had een scheurtje in het midden rif, maar dat was met tabletten op te lossen. Aan mijn handen had ik het begin van reuma, maar daar deden ze nog niets aan.

Op een keer kreeg ik hartkloppingen van 170 - 192 slagen per minuut. Toen belde mijn vrouw de huisarts. Die stuurde me door naar de Eerste Hulp post.

Daar zei de dokter dat ik medicijnen tegen hartfalen moest gebruiken. Ik kreeg een beetje hoop dat ik nu op zou knappen. Maar dat gebeurde niet. Ik kon niet meer werken en thuis kon ik ook niets. Als ik al eens iets aanpakte wat moest gebeuren dan was ik dagenlang kapot van vermoeidheid.

Naar mijn gevoel heb ik een kruiwagen vol puzzelboeken ingevuld. Dat was het enige wat ik kon. 'Smiddags naar bed en 's avonds er weer vroeg in.

Slapen deed ik bijna niet. Ik was te moe om in slaap te vallen. Ook het lopen ging steeds moeilijker met of alles heel zwaar woog.

Toen hoorde ik via mijn buurvrouw over André Verhoeven. Ze zei dat ik eens mee moest gaan om te zien of hij mij kon helpen.

Vanaf nov 2005 ben ik bij Andre Verhoeven in behandeling.  
Elke maand, soms is het langer ga ik bij hem langs.  
Steeds wist hij iets op te lossen en er kwam ook wel eens iets  
opnieuw terug. Dat ik niet meer kon werken was voor hem al  
snel duidelijk. Hij had eindelijk iemand die er begrip voor heeft, dat  
kan je niet van alle dokters zeggen.  
Het is nu ruim 1 jaar later. Helemaal gezond zal ik wel niet  
meer worden, maar het is wel een stuk beter geworden.  
In ieder geval kan ik het iedereen aan raden dit eens te proberen

Groetjes lees.